

Kære kommende konfirmander og forældre

Nu er det forår, og det er tid til konfirmationer. **Til næste år er det Jeres tur!!**

For at kunne blive konfirmeret skal man for det første være døbt – og for det andet skal man have modtaget undervisning i, hvad kristendom og kristentro er.

For at begynde med det sidste:

Jeg vil gerne invitere Jer til at komme til indskrivning til deltagelse i konfirmandundervisning.

Det foregår i Præstevang Kirke, tirsdag d. 8. maj kl. 16.30

Man skal medbringe dåbs- eller navneattest og mindst én forældre!

Har I ikke mulighed for at komme, så send en mail, og vi finder ud af det.

At gå til præst er ligesom at tage på en rejse:

Man har lyst til at se sig om i verden.

Man pakker sin kuffert eller rygsæk og tager afsted.

Når man vender hjem, er man fyldt med oplevelser. Turen har sat sit præg på vores sind – Vi er aldrig helt den samme efter en rejse.

Vi forandres og bliver lidt klogere hver gang.

At være med i konfirmationsforberedelse er også lidt som en rejse: Det er med friske øjne at se på, hvad kristendom og dét med Gud betyder i vores eget liv. Det er måske til næste forår at finde ud af, at rejsen forandrede mig og fik mig til at tænke mere over mit eget liv og andres liv.

For at blive konfirmeret skal man være døbt.

Hvis du ikke er døbt, finder vi en søndag, hvor det kan passe ind i familiens planer.

Konfirmationsdagen:

St. Bededag, d. 17. maj 2019

Der bliver sandsynligvis kl. 10

Er der mange konfirmander, bliver der to gudstjenester hhv. kl. 9.30 og kl. 11.30.

Lad os tale om det ved indskrivningen

Jeg glæder mig meget til at møde Jer alle

Mange hilsener

Annemarie Lund