

# Alting har en tid.

## Det gamle Testamente i ord og billeder

- foredragsrække i flere kirker i Hillerød og omegn i efterår / vinter  
2018-19



DEN GLØDENDE SKY - ET BILLEDE AF GUD

### Præsentation:

Det gamle Testamente er en del af den kristne arv fra fortiden, og det indeholder en rigdom af spændende fortællinger og billeder; historier om fantastiske og helt almindelige menneskeskæbner og om en Gud, der åbenbarer sig og griber ind i menneskelivets gang på ganske forskellig vis. Det er historier om børn, mænd og kvinder – og om deres forhold til Gud. Med denne foredragsrække vil vi gerne servere lidt af den rigdom fra forskellige indgangsvinkler: Fortælleren, forfatteren, biskoppen, forskeren og musikerne præsenterer hver deres historie fra den gamle bogs righoldige univers.

**Søndag den 9. september 2018 i Blovstrød sognegård, efter gudstjenesten: Klaus Laursen fortæller om Esters bog.**

Esters Bog er fortællingen om en lille jødisk pige, der sætter alt på spil i tillid til sine slægtninge og i tillid til sin Gud - også selvom denne Gud slet ikke er nævnt i bogen. Ester er villig til at dø for at redde sit folk. Det er et drama, men også et billede på et endnu større drama, som udspillede sig mange år senere, da Jesus satte alt på spil i tillid til Gud.

**Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.30 i Nr. Herlev sognegård: Hans Jørgen Lundager Jensen: Den glødende sky: Tempelreligion i Det gamle Testamente.**

Bibelen rummer ikke én lære, én religion, men flere religionsformer. I Det gamle Testamente findes en form for religion, der vil forekomme de fleste nutidige mennesker sælsom: Den 'præstelige' – dvs. gudsdyrkelse sådan som præsterne ved templet i Jerusalem mente, at gudsdyrkelse burde foregå. Her var det vigtige ikke fortællinger om Guds store gerninger i fortiden eller belæringer af israelitterne i nutiden. Den form for religion var mestendels tavs, for præster sagde næsten ikke noget. Det var en religion, der meddelte sig igennem steder, ting, smag, syn og duft. Det vigtige var her, hvem og hvad der var helligt eller

profant, urent eller rent. Gud var ikke en kriger eller en fader i himlen – han var en glødende sky, der var kommet til menneskene og som let kunne forsvinde igen.

**Mandag den 26. november 2018 kl. 19.30 i Præstevang Kirke: Tine Lindhardt: Kvindeskikkelser i Bibelen.**

Man hører undertiden nogen sige, at Bibelen kun handler om mænd. Men der tager man fejl. Der er en Sara, en Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar, Batseba, for nu at nævne nogle af de mere markante kvinder, som med list

og snilde, vilje, styrke, snarrådighed og handlekraft sætter kraftige spor på den bibelske fortælling. Biskop Tine Lindhardt overvejer, hvorfor disse ofte provokerende kvindehistorier overhovedet får plads i Bibelen, og hvad der kan være meningen med dem.

**Onsdag den 9/1 2019 kl. 19.30 i Ullerød Kirke: Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Dronningen af Saba og Kong Salomon**

Foredraget er baseret på Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman "Dronningen af Saba og Kong Salomon" fra 2015. En levende og vedkommende fortælling i Anne Lises egen version af en 3000 år gammel historie om kærlighed, strid, alliancer, tro, ritualer og magt mellem Makeda og Salomon, som er en skildring af to af Bibelens legendariske skikkelser.

**Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30 i Gørløse Kirke: Koncertfortælling om JOB**

Det er den bibelske fortælling om Job omskrevet af den østrigske forfatter Joseph Roth i 1930. En antihelt i familie med Woody Allen m.m. fortalt ind i klezmermusikens toneunivers af Jens Schou på klarinet, Nis Bank-Mikkelsen som oplæser og Anders Singh Vesterdahl på harmonika.



Ved alle foredragene serveres kaffe eller vin. Der er gratis adgang. Alle er hjerteligt velkomne til et, flere eller alle foredrag. Vel mødt!